

Wees verontwaardigd



Peter Vande Vyvere; , 23-11-2011, p. 2

Peter Vande Vyvere | Pas op voor twee gevaren: de vernietigende houding van de mens tegenover de natuur en de kloof tussen de 1 procent superrijken en de 99 procent anderen. Die boodschap gaf Stéphane Hessel, de 94-jarige Fransman en 'vader' van de indignados, de jongeren mee toen hij vorige week in ons land de 'Burgerschapsprijs P&V' in ontvangst nam. Nadat eerdere jaargangen van de prijs onder anderen Job Cohen, de gebroeders Dardenne en zuster Jeanne Devos bekroonden, was het de beurt aan de oud-verzetsman en ex-diplomaat die vorig jaar het pamflet *Indignez-vous!* in het Nederlands verschenen als *Neem het niet!* schreef. De publicatie ervan (zie *Tertio* van 2 maart 2011) viel toevallig samen met de Arabische lente en inspireerde de beweging van de indignados in Spanje die zich daarna zowat over de hele wereld verspreidde. De dubbele oproep van Hessel aan de jongeren is hoogst actueel. Het besef van de schrijnende welvaartsdualiteit in de wereld kan de jongere generaties in Europa helpen om de noodzakelijke besparingen te verteren.

Hessels ecologische waarschuwing is een vingerwijzing voor de VN-klimaattop die op 28 november in het Zuid-Afrikaanse Durban begint. Die start allesbehalve onder een gunstig gesternte. De voorbije conferenties in Kopenhagen (2009) en Cancún (2010) leverden weinig resultaat op. In Durban staat des te meer op het spel omdat het klimaatakkoord uit 1997 voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen het Kyoto-protocol eind volgend jaar afloopt en de voorbije twee jaar geen overeenstemming is bereikt voor een verlenging ervan. Dat die verlenging er zomaar komt, lijkt onwaarschijnlijk en is allicht niet opportuun. Slechts veertig landen goed voor amper dertig procent van de uitstoot ondertekenden het protocol. Grote vervuilers als de VS en China zijn daar niet bij, evenmin als de landen uit het Zuiden, die voor de helft van de uitstoot verantwoordelijk zijn, maar niet over de middelen beschikken om het tij te keren.

Verscheidene klimaatspecialisten dringen aan op een omvorming van de onwerkbaar logge structuren waarmee de VN het klimaatprobleem aanpakt. De klimaatconferenties tellen te veel deelnemers, bakenen overkoepelende en nationale verantwoordelijkheden te weinig af en interfereren daardoor voortdurend met lastige ontwikkelingsthema's als overbevolking en welvaartsproblemen. Dat wordt in Durban allicht niet anders. Wellicht komen er ook nu geen grootschalige en bindende afspraken over de afbouw van fossiele brandstoffen en van netstroom

ten voordele van hernieuwbare energie. Ook nu weer geen bindende afspraken over het tegengaan van ontbossing. Al zijn dat de grote thema's.

Hopelijk slagen de deelnemers erin een politiek akkoord te bereiken over een voortzetting van het proces na 2012. Met concrete engagementen voor een afgeslankt forum dat de vooruitgang in de verschillende landen meet en bijhoudt, maar de concrete uitwerking en uitvoering aan 'de basis' overlaat. Een Durban-conferentie die op niets uitloopt, is namelijk geen optie. Hessel heeft gelijk: de vernietigende houding van de mens tegenover de natuur is een probleem dat onze verontwaardiging moet blijven wekken.

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be